



## IDA TRYGG **MITT AFRIKA**

Att få uppleva Afrika står högt på många önskelista. Det är lätt att förstå varför när man ser Kinondo Kwetu, en ekolyxresort på den kenyanska kusten som Ida Trygg Andersson med familj har gjort till sin.

## Personligt

### Ida Trygg Andersson

**FAMILJ:** Maken Filip, 39, och döttrarna Lova, 11, Filippa, 9 och Charlie, 2, samt hundarna Sheba och Lasse.

**ÅLDER:** 40 år.

**BOR:** På egna hotellet Kinondo Kwetu, Galu beach, Kenya.

**GÖR:** Hotellentreprenör.



**D**en svenska sommaren 2018 kommer att gå till historien som en av de hetaste, då vi under en lång och ihållande period har kunnat njuta av sol och värme, lata dagar på stranden och ljumma kvällar utomhus.

Sol, värme och sand mellan tårna är vardag för Ida Trygg Andersson. För 13 år sedan gjorde hon det många av oss drömmer om: bytte karriär mitt i livet och lämnade New York för en tillvaro som hotellägare på en stilla strand i Kenya.

– Det började med att mina svärföräldrar köpte ett litet ställe på den kenyanska kusten 2005 med tanke att där skulle de leva när de blev gamla. När jag och min man Filip besökte dem såg vi att det fanns stor potential. Inåt landet fanns det många fantastiska små hotell men inte vid kusten, så en tanke på vad man skulle kunna göra i stället föddes och vi började arbeta med utvecklingen och pendla dit några månader om året, säger Ida.

Så småningom gick flyttlasset för gott från storstadslivet i New York där de arbetat med film, reklam och mode, till den sagolikt vackra platsen söder om Mombasa. Barnen hade hunnit bli lite större så tajningen att bosätta sig permanent vid Kinondo Kwetu var bra.

Varken Ida eller Filip hade dock någon erfarenhet av att driva hotell och så här i efterhand var det kanske klokt att de inte visste vad de gav sig in på när de öppnade Kinondo Kwetu.

– Det fanns ingen infrastruktur, ingen el, inget vatten och saker tog väldigt mycket längre tid än vad man är van med. En viktig del i vår filosofi är dessutom att Kinondo Kwetu drivs som en hållbar resort med så lite miljöpåverkan som möjligt men det är svårt i ett land där det inte finns någon återvinning överhuvudtaget, men vi gör vad vi kan. Vi vill också jobba med lokal anknytning och skapa arbetstillfällen för lokalbefolkningen, men det är få som har någon högre utbildning i den lilla lokala byn så det var svårt att hitta personal och det har varit ganska stora kulturkrockar.

Samtidigt var det utmaningen vi gillade. Det gäller att vara extremt öppensinnad och ha mycket tålamod.

#### FRÅN STORSTAD TILL SANDSTRAND

Familjen är delaktiga i bylivet och de har blivit en viktig arbetsgivare då de varje säsong tar in trainees som efter utbildningen antingen får jobb på Kinondo Kwetu, eller på något av de andra hotellen i regionen.

Det 15 rum stora hotellet har fått växa fram organiskt, bit för bit. All inredning kommer från Kenya och osar "swahili culture", och de anlitar bara lokala hantverkare vilket ytterligare bidrar till hemkänslan. För ja, Kinondo Kwetu är samtidigt familjen Trygg Anderssons hem där Ida och Filip bor med sina tre barn.

– Kwetu är swahili och betyder just "vårt hem" och det är så vi vill att gästerna ska känna sig – som att de besöker en väns lyxiga lantställe där de blir omhändertagna. Maten är i mesta mån lokalproducerad. Vi har ingen meny i vår room service men man kan få vad som helst bara man ber om det, säger Ida.

Men deras engagemang sträcker sig också utanför det egna företaget. Dels driver Ida vid sidan om hotellverksamheten Malaika Cotton tillsammans med Mikaela Thimmig Bonde, där hon producerar textilier genom olika kvinnokollektiv och sedan säljer i sin webbshop. Även här är tanken att skapa arbetstillfällen och främja det lokala näringslivet.

– Vi har också varit med och startat skola, förskola och en sjukhusklinik genom Kinondo Kwetu Trust Fund. Det började med att vi var det enda stället i byn som hade el och vatten och bil så folk kom till oss när det var något. Det är långt till ett större sjukhus så vi började diskutera fundraising för att bygga upp en vårdcentral lokalt. Den öppnade 2008 och nu tio år senare tar vi emot runt 100 000 patienter under ett år med sjukhus, mödravård och förlossning. Att folk får vård och utbildning är det absolut viktigaste. I Kenya har alla rätt till gratis skola men det betyder inte alltid att det är bra skolor. Så vi res-

taurerade den skola som fanns i byn och tog in resurslärare för att stötta. Ungdomar kan sedan söka stipendium för att få sin vidareutbildning betald och vi har också byggt upp ett dagis där man kan lämna sina barn för att kunna jobba och försörja sig. Det är så självklart att bidra till det samhälle där man lever och att vi kan göra det på det här sättet känns jättebra.

#### STÖRRE YTTRE KAOS MEN ETT STÖRRE INRE LUGN

Att Ida bor på sin arbetsplats har förstås många fördelar. Livet är okonstlat, det är lätt att ha barn här och de hinner njuta av naturen och havet med ett dopp före frukost eller en surf när skolan är slut, berättar hon. Samtidigt innebär det att de i princip alltid jobbar – även om tempot är ett annat jämfört med stressen i en storstad som New York.

– Vad man än gör i livet är det viktigt att ha passion och det har jag både för film och för verksamheten i Kenya. Men man skulle kunna sammanfatta skillnaderna mellan tillvaron i New York och den här med att det är ett större yttre kaos men också ett större inre lugn. Du kan inte bara lyfta luren när du behöver ha något fixat, allt är rörigare och krångligare. Samtidigt ger det här livet ett helt annat inre lugn. Det är mindre stress, man är nära naturen, människor är lugnare och gladare och hälsar alltid på dig.

Afrika har på många sätt gett Ida nya perspektiv på livet. I Kenya är livet mer på riktigt, vilket har lärt henne att ta vara på tiden här och nu.

– Jag har fått en större förståelse för olikheter och har blivit mer ödmjuk och tacksam för vad jag har. Alla har vi problem men när man lever i en värld där allting finns så är de ofta rätt futtiga, jämfört med i Kenya där saker verkligen är på liv och död. Det gör att man lär sig att ta vara på livet. Jag har hunnit reflektera mycket över min situation. Även arbetet med stiftelsen Trygga Barnen har gett mig möjlighet till reflektion, säger Ida eftertänksamt och syftar på den välgörenhetsorganisation som hennes mamma Agneta startade och som Ida är aktiv inom.

*» Livet är okonstlat, det är lätt att ha barn här och de hinner njuta av naturen och havet med ett dopp före frukost eller en surf när skolan är slut. Samtidigt innebär det att de i princip alltid jobbar – även om tempot är ett annat jämfört med stressen i en storstad som New York. «*



Ida växte upp med en gravt alkoholiserad pappa som valde spriten före familjen och till slut dog av sitt missbruk. Trygga Barnen arbetar med att stötta och hjälpa familjer till missbrukare.

#### VAD ÄR DEN STÖRSTA VINSTEN MED AFRIKA-FLYTEN?

– Man blir sammansvetsad som familj i och med att man inte har det där sociala skyddsnetet som finns hemma i Sverige. Vi umgås mycket både som familj och över åldersgränser för här är det inte alls lika definierat utifrån ålder. Jag har aldrig någonsin ångrat att vi flyttade. Visst är det mysigt att komma hem till Sverige där vänner och släkten bor men att flytta till Kenya har varit och är ett jättebra äventyr.

#### MYCKET ATT GÖRA

Förutom att gäster på Kinondo Kwetu kan relaxa i solen och simma i Indiska Oceanens kristallklara vatten finns en mängd aktiviteter att ägna sig åt, såsom tennis, rida på stranden, yoga och allt som har med vatten att göra; dykning, snorkling, fiske, SUP.

Resorten är populär både bland barnfamiljer och "honeymooners" men även golfsugna hittar hit. Inte långt från Kinondo Kwetu ligger Leisure Golf Club, en av östra Afrikas bästa 18-hålsbanor där hålen slingrar sig fram i den tropiska grönskan. Klubben anordnar i oktober varje år Diani Beach Masters, där både proffs och amatörer träffas och spelar över två dagar. Ytterligare längre norrut ligger Mombasa Golf Club och Nyal Golf & Country Club.

På Kinondo Kwetu finns ett golfset att låna för den som inte har tagit med sitt eget. Orkar man inte med en hel 18-hålsrunda kan man alltid träna bunkerslag på stranden, råder Ida.

– Jag spelar inte golf själv men det kanske kommer med åren. Det är nog väldigt trevligt att gå med någon man tycker om och snacka i fyra timmar.

#### VAD ÄGNAR DU DIG SJÄLV ÅT NÄR DU INTE ARBETAR?

– Nu har jag turen att jobba med sånt som jag tycker är kul, men jag tycker mycket om att

rida, jag gör yoga och älskar havet, så att vara ute på en SUP (stand up paddle reds.anm.) när solen precis går upp ger en väldigt bra känsla. Vi lever ett socialt liv med mycket människor och mycket god mat, så umgänge och havet tillhör det jag gör när jag inte jobbar.

#### VAD ÄR DITT NÄRMASTE MÅL FRAMÖVER?

– Att Kinondo Kwetu ska vara så grönt som det kan med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det är svårt i ett land som Kenya men vi har haft olika projekt för att göra det vi kan, till exempel bygga hus och båtar av återvunnen plast. Kinondo Kwetu ska inte bli större, vi tycker mycket om vad det är och står för, så nu vill vi bara förfina det. Sedan hoppas vi kunna skapa så många nya arbetstillfällen som möjligt genom arbetsutbildningen.

Vi har en extrem respekt för vår personal och för de personliga resor som de har gjort. Vad gäller vår egen resa så blir vi nog kvar här, i alla fall ett bra tag till. Jag är helt enkelt lite lyckligare här, säger Ida. □

» På Kinondo Kwetu finns ett golfset att låna för den som inte har tagit med sitt eget. Orkar man inte med en hel 18-hålsrunda kan man alltid träna bunkerslag på stranden. «

